



Nieuwsbrief

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Veenendaal, 18 augustus 2023

Assalam 'aleikum warahmatullahi wabarkatuh!

Het **nieuwe schooljaar** staat op het punt om van start te gaan op de **nieuwe locatie in Veenendaal!** We hopen dat jullie allemaal voldoende uitgerust zijn en er net als wij, heel veel zin in hebben om elkaar te ontmoeten en een mooie start te maken.

De komende weken staan in het teken van het goed leren kennen van elkaar, het maken van afspraken, het aanbieden van de regels en het creëren van een hechte en veilige groep. Dit is een voorwaarde om goed tot leren te kunnen komen.

Aanstaande maandag starten we met elkaar op het schoolplein. Om 08:20 zal de inloop zijn en worden jullie ontvangen. Om 08:30 starten we met de officiële opening. Om 09:00 gaan de leerlingen mee met de leerkrachten naar de klas. Als ouder mag u eventueel mee lopen naar de klas. Om 09:15 is de opening afgelopen en worden ouders vriendelijk verzocht om het schoolgebouw te verlaten.

We kijken ernaar uit om het jaar goed met elkaar te starten! In deze nieuwsbrief leest u hier alle belangrijke informatie voor.

Mocht u naar aanleiding hiervan toch nog vragen hebben, schroom niet en neem contact met ons op!

Wasalam,

Namens het team van Al Amana Veenendaal,

Sem van Vliet
Schoolleider



Parro

Om goed op de hoogte te zijn en te blijven van alle schoolse zaken verzoeken wij u om **Parro** te installeren op uw smartphone of tablet. Lukt u dit niet, laat dit dan even weten aan de leerkracht van uw kind. U kunt Parro installeren via de App Store en de Google Play Store.

Belangrijke Data
augustus, september,
oktober

21 augustus
**Opening en eerste
schooldag**

08 september
**Studiedag groep 1&2
Kleuters vrij**

19 september
**Studiedag
Alle leerlingen vrij**

2-6 oktober
Startgesprekken

16-20 oktober
Herfstvakantie



Even voorstellen!

Juf Samirah - groep 1/2A

Dag beste ouders,

Ik ben Samirah Kops en ik sta dit jaar dinsdag tot en met vrijdag in groep 1/2a. Ik zal eerst iets kort over mezelf vertellen. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om met mijn vriendinnen en zus leuke dingen te doen zoals eten, shoppen, steden verkennen en natuurlijk ook gewoon lekker samen zijn. Ik vind mijn familie heel belangrijk en we zijn dan ook vaak bij elkaar.

Afgelopen zomer heb ik de hele vakantie mogen reizen in Thailand, iets dat ik graag doe! Ik begin het jaar daarom ook met frisse energie en ik heb veel zin om er een fantastisch jaar van te maken! Ik kijk er erg naar uit om de kinderen en ouders te mogen leren kennen!

Juf Zakia - groep 1/2A

Mijn naam is Zakia El Idrissi en woon inmiddels jaren in Veenendaal. Ik ben een trots moeder van 4 kinderen, waarvan 2 op het voortgezet onderwijs zitten en 2 op de basisschool.

Verder ben ik een open, sociaal persoon en hou ervan om tijd te besteden aan mijn familie en vriendinnen. Afgelopen jaar heb ik met veel plezier gewerkt in de onderbouw op Al Amana te Ede, waarna ik de overstap heb gemaakt naar Veenendaal. Ik heb naast het onderwijs gewerkt in de kinderopvang en maatschappelijk werk. Daarnaast hou ik ervan om projecten voor behoeftigen op te zetten in Marokko en Nederland en ben ik nauw betrokken bij de moskee.

Mijn collega Samira en ik hebben er ontzettend veel zin in om samen voor groep 1/2A te staan. Om de kinderen te prikkelen waar hun interesses liggen en ze te volgen in hun groei, zelfontwikkeling en creativiteit. Moge Allah onze kinderen beschermen en ze voorzien van kennis waar ze profijt van zullen hebben, ameen.

Juf Saime - groep 1/2B

Hallo, via deze weg wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is Saime Beyhansoy en ik ben komend schooljaar de juf van groep 1/2b. Ik heb 30 jaar ervaring in het onderwijs en heb veel in groepen 1-2 gewerkt. Vorige periode heb ik op een andere basisschool van Al Amana in Ede gewerkt. Momenteel werk ik als tevens leerkracht voor groep 1/2a op basisschool Montessori.

Als ik niet aan het werk ben, ben ik veelal in de duinen te vinden voor een mooie wandeling of maak ik een lekker gerecht in de keuken. Ik kan genieten van een goed geschiedenis boek. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met de kinderen een leerzaam en vooral gezellig jaar van te maken! Ik hoop op een geweldige samenwerking met iedereen die op mijn pad komt.

Juf Rachida - groep 1/2B

Assalaamoe alikoum, beste ouder,

Ik ben Rachida en dit schooljaar sta ik inshaAllah voor groep 1/2 B op donderdag en vrijdag. Ik woon in Veenendaal en ben gezegend met 2 dochters. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan hun. Verder ben ik druk met mijn studie Psychologie (je raakt nooit uitgeleerd) en vrijwilligerswerk in een moskee te Utrecht.

Ik heb veel zin om te starten op deze nieuwe locatie. Ik hoop dat de school opbloeit tot een veilige en inspirerende leerplek voor onze kinderen, waar de Islamitische identiteit de basis vormt.

Moge Allaah swt het zegenen! Ik kijk uit naar een goede samenwerking met u.



Even voorstellen!

Meester Luan - groep 3

Asselaamu aleykum beste ouders/verzorgers,

Van harte gefeliciteerd met de eerste islamitische basisschool in Veenendaal, moge Allah het zegenen. Mijn naam is Luan en ik zal groep 3 lesgeven op de woensdag, donderdag en vrijdag. Ik ben 28 jaar en woon in Tiel met mijn vrouw en dochtertje. Naast het lesgeven ben ik graag bezig met het leren van Arabisch en sporten. Wij gaan hard ons best doen voor de kinderen van Al Amana!

Juf Pinar - groep 3

Beste ouders,

Mijn naam is Pinar Oguz. Ik ga lesgeven in groep 3 op de maandag en dinsdag. Ik kom uit Arnhem en ben een moeder van 3 kinderen. In mijn vrije tijd lees ik graag, kijk ik films en probeer ik graag nieuwe recepten uit. Ik kijk ernaar uit, om mijn leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. Mocht u vragen hebben, kom dan gerust even langs.

Meester Jeroen - groep 4/5

Beste ouders,

Een eerste, korte, kennismaking met mij. Ik ben Jeroen van der Sluijs en ga het komende schooljaar op dinsdag t/m vrijdag uw zoon/dochter les geven in groep 4/5. 's Maandags zal juf Kim de lessen verzorgen in de groep. Ik heb er heel veel zin in om het komende schooljaar de kinderen van groep 4/5 zo veel als mogelijk te leren. Ik ben een meester die heel veel van taal houdt en die rekenen heel leuk vindt.

Ik ben veertig jaar samen met mijn vrouw. Samen hebben wij twee zoons en ik mag mij sinds twee jaar opa noemen. Wij hebben twee kleindochters waar we enorm van genieten. Ik mag graag lezen en ik vind koken erg leuk om te doen. Lastig om in zo'n kort stukje veel te vertellen. Ik hoop dat we snel ook persoonlijk kennis kunnen maken.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van der Sluijs

Juf Kim - groep 4/5

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Kim en ik zal op maandag voor groep 4/5 staan. Op woensdag ben ik ook werkzaam en zal ik andere taken op me nemen binnen de school. Dit zal vooral op het gebied van taal zijn. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier op Al Amana in Ede-Zuid gewerkt, dus het onderwijs binnen Al Amana is me bekend! Ik heb onwijs veel zin om met het nieuwe team aan de slag te gaan om van de locatie in Veenendaal een fijne, warme plek te maken voor de kinderen. Heel fijn om u als ouder ook hopelijk regelmatig even te spreken nu de afstand kleiner is geworden om uw kind naar school te brengen.



Even voorstellen!

Juf Saliha - Interne begeleidster (IB'er)

Mijn naam is Saliha el Haddioui en zal aan Al Amana Veenendaal verbonden zijn als intern begeleider. Een mooie uitdaging in een nieuwe schoolomgeving!

Ik heb al heel wat jaren ervaring in het (islamitisch) onderwijs. Door de jaren heen heb ik in alle groepen met plezier les gegeven op verschillende scholen in o.a. Rotterdam en Ede. Na 15 jaar voor de klas heb ik ervoor gekozen om mijn ervaring als leerkracht, mijn opgedane kennis in het onderwijs, mijn expertise rondom zorgleerlingen mee te nemen in het coachen en begeleiden van leerkrachten als intern begeleider.

Ik vind het een uitdaging om de ervaring die ik inmiddels heb opgebouwd, mee te nemen en in te zetten bij de ontwikkelingen die zullen plaatsvinden op Al Amana Veenendaal. Ik ben enthousiast om samen met mijn (nieuwe) collega's het islamitisch onderwijs vorm te geven in Veenendaal. Het is al jaren een lang gekoesterde droom. Zo hoop ik in sha Allah een bijdrage te kunnen leveren aan een fijne schooltijd voor jullie kinderen.

Ik ben op dinsdag en donderdag werkzaam. Ik heb enorm veel zin om te beginnen en hoop binnenkort persoonlijk met jullie kennis te maken.

Asalam alaikoem,
Saliha el Haddioui

Meester Sem - Schoolleider

Assalam aleikum allemaal,

Ik ben Sem van Vliet, en met veel enthousiasme ga ik de rol van schoolleider vervullen bij Al Amana in Veenendaal. Naast mijn taken als schoolleider, zal ik tevens de godsdienst- en Koranlessen verzorgen in sha Allah. Samen gaan we werken aan de groei en ontwikkeling van onze school en onze leerlingen met de Wil van Allah.

Tot binnenkort in sha Allah.



Schooltijden Lestijden

	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Deuren open (inloop)	08:20	08:20	08:20	08:20	08:20
School start	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30
School uit	15:00	15:00	13:00	15:00	12:00

Leerplicht

Op tijd komen

De school start om **half 9**. Dat betekent dat de leerkracht de les begint stipt om half 9. We verzoeken u om ervoor te zorgen dat de kinderen echt om half 9 in de klas zitten. De leerkracht doet om half 9 de deur van de klas dicht.

Iedereen die na half 9 de klas binnen komt wordt als "te laat" geregistreerd. Wanneer kinderen tussen 2 vakanties te vaak te laat komen zal de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden. De procedure ziet er als volgt uit:

1. 3 keer tussen twee vakanties te laat in de klas:
Mondelinge waarschuwing door de leerkracht aan de ouders.
2. 6 keer tussen twee vakanties te laat in de klas:
Schriftelijke waarschuwing door de directie aan de ouders.
3. 9 keer tussen twee vakanties te laat in de klas:
Melding bij de leerplichtambtenaar door de directie.

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit doorgeven tussen 8.00u en 8.30u via Parro (gegevens hiervoor ontvangt u spoedig).

Verlof vragen

Op de website van de gemeente staan de richtlijnen voor het aanvragen van verlof. U kunt via de directie een verlofformulier aanvragen. Doe dit voor bijzonder/gepland verlof minimaal 8 weken van te voren. De directie is verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplichtwet. De directie toetst uw aanvraag en kent het verlof toe of wijst het verlof af.

Heeft u een afspraak voor uw kind staan?

Wilt u afspraken bij de tandarts, huisarts, orthodontist, gemeente e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen? Op woensdag en vrijdag hebben we korte dagen waarin voldoende tijd is dit soort zaken te regelen.

Afspraken onder schooltijd kunt u bij hoge uitzondering overleggen met de directie van de school.





Overige punten van aandacht

Luizencontrole

Dit jaar zal de geplande luizencontrole pas later in het jaar plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat we een vlotte start hebben, willen we echter graag een beroep doen op jullie medewerking. We willen jullie vriendelijk verzoeken om uw kind(eren) thuis grondig te controleren op luizen en neten voordat het nieuwe schooljaar begint. Hoewel de luizencontrole op school later plaatsvindt, is het belangrijk om alert te blijven en vroegtijdig eventuele luizenproblemen aan te pakken. Dit helpt ons om een gezonde omgeving te behouden voor al onze leerlingen.

Mobiele telefoons

Op school is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. Het kan zijn dat uw kind over een mobiele telefoon beschikt die hij/zij graag mee naar school zou willen nemen. Dit is niet de bedoeling. Als uw kind een mobieltje mee naar school neemt, dan zal hij/zij deze aan het begin van de dag bij de groepsleerkracht in moeten inleveren. De leraar zal de telefoon op een veilige plek opbergen en bij het naar huis gaan weer retourneren aan uw kind.

Rookverbod in de school en op het schoolplein

Als school stimuleren wij een gezonde levensstijl. Hierbij is een goed voorbeeld van opvoeders en onderwijzers erg belangrijk. Daarom verzoeken wij iedereen er rekening mee te houden niet in het zicht van de leerlingen te roken. Het roken op school en op het schoolplein vinden wij niet wenselijk en is dan ook verboden.

Kostbare spullen en zakgeld

Tot slot verzoeken we u vriendelijk geen kostbare/waardevolle spullen aan uw kind(eren) mee te geven. Wij als school zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies. Ook willen we u vragen uw kind(eren) geen geld mee naar school te geven.

Traktaties

Wanneer er sprake is van een feestelijke gebeurtenis mag er getrakteerd worden. U kunt hierbij denken aan een traktatie wegens Eid al-Adha (het Offerfeest), Eid al-Fitr (het Fitrfeest) of wegens de geboorte van een broertje of zusje. Verjaardagen vieren wij echter niet op school. Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden en uw kind geen traktatie mee te geven op zijn/haar verjaardag.

** Omdat er onder islamitische geleerden meningsverschillen zijn over het wel/niet toegestaan zijn van bepaalde ingrediënten die in bepaalde producten zitten (dierlijke vetten, gelatine, e-nummers) en wij als school discussie hierover graag voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk zoveel mogelijk traktaties mee te geven die vrij zijn van bovengenoemde ingrediënten. Wanneer uw kind wil trakteren, dan kunt u traktaties als bijvoorbeeld fruit, dadels, pruimen, vijgen, noten of popcorn meegeven. Een zelfgemaakte (verantwoorde) traktatie mag uiteraard ook.*

Eten en Drinken

De gezondheid van kinderen is een van de speerpunten van Al Amana. Hier valt gezonde voeding en voldoende beweging onder. Als school vinden wij dit belangrijk, omdat voeding en beweging kunnen bijdragen aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Een gezonde leefstijl bij kinderen heeft niet alleen fysieke voordelen, maar heeft dus ook een positieve invloed op de concentratie en de leerprestaties van kinderen op school.



Ontbijt

De dag begint goed met een gezond ontbijt. We gaan ervan uit dat uw kind thuis heeft ontbeten voordat het naar school komt.

Fruit en een gezonde lunch

Rond 10 uur hebben we op school een kleine pauze. Tijdens de kleine pauze in de ochtend eten de leerlingen fruit en drinken ze water. We vragen ouders om elke dag aan hun kind een stuk fruit of groente (zo nodig, reeds voorgesneden) mee te geven. Zoete dranken, snoep en dergelijke zullen wij weer mee teruggeven naar huis.

Onze school heeft een continuurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Wij lunchen dan gezamenlijk in de klas. Net zoals in de kleine pauze wordt er tijdens lunchpauze gezond gegeten en gedronken. Een gezonde lunch bestaat uit een (bruine) boterham aangevuld met stuk fruit en/of groente.

Water

Op de Al Amana drinken wij alleen water. Daarom vragen wij ouders om hun leerlingen water in een bidon/hervulbaar flesje mee te geven. Zo kunnen de leerlingen hun flesjes op school hervullen en kunnen wij de leerlingen stimuleren om gedurende de dag frequent water te drinken.

Kleding en haardracht leerlingen

Onze geliefde profeet v.z.m.h. heeft ons geleerd dat een mooi karakter een groot goed is. Het goede gedrag vormt onze innerlijke hiyaab. Hiernaast laat onze uiterlijke hiyaab (kledingdracht conform de islamitische richtlijnen) zien waar wij voor staan en biedt het ons bescherming. Om deze belangrijke norm van ons geloof aan onze kinderen over te dragen, stimuleren wij graag de leerlingen vanaf groep 5 om zich conform de islamitische richtlijnen te kleden. Met name ook **omdat zij het Dhur-gebed op school verrichten**. Wij vragen u als ouder om uw steentje hierin bij te dragen door de volgende richtlijnen in acht te nemen:

Aangaande de jongens

Wij vragen ouders erop toe te zien dat de jongens een t-shirt of trui naar school dragen met daaronder een lange broek of een korte broek die in ieder geval de knie reikt. De kleding dient het lichaam niet te accentueren (let daarbij ook op dat als uw kind bukt tijdens het bidden zijn rug niet wordt ontbloot). Let u er verder op dat de jongens hun haren gelijkmatig geknipt hebben. Dit laatste geldt voor alle leerjaren.

Aangaande de meiden

Voor wat de meiden betreft, zien wij graag dat de meiden in de bovenbouwgroepen een hoofddoek dragen en ruim vallende kleding. Wanneer een meisje ervoor kiest een broek te dragen, dan vragen wij u erop te letten dat het een wijde broek is en dat zij hierboven een tuniek/blouse/jurkje draagt die tenminste tot aan de knieën reikt. Draagt uw dochter liever een rok of jurk, dan geldt ook hiervoor dat deze ruim om het lichaam dienen te vallen. Het is goed om de meisjes aan te leren hun voeten te bedekken (in ieder geval dienen de voeten tijdens het gebed bedekt te zijn). Het is van belang dat bovenstaande voorschriften met veel wijsheid en liefde worden overgebracht. Onze kinderen mogen trots zijn op wie ze zijn.



Salaat/Gebed

Bij ons op school wordt het dohr-gebed van maandag tot en met donderdag gezamenlijk op school verricht door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

Om het proces rondom de woedoe' (de kleine wassing) en het gebed zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen in sha Allah, doen wij graag een beroep op uw steun en betrokkenheid. We verzoeken u vriendelijk om onderstaande punten goed met uw kind(eren) te bespreken en ze hierin ook vanuit huis te begeleiden:

We willen u vragen om erop toe te zien dat uw kind 's ochtends het huis verlaat terwijl hij/zij in staat van woedoe' is/zijn en schone sokken aan heeft/hebben. Wanneer dit het geval is, is het namelijk voor uw kind toegestaan om bij het opnieuw verrichten van de woedoe' slechts over zijn sokken te vegen i.p.v. de sokken uit te doen en de voeten geheel opnieuw te wassen. Hierdoor zal de woedoe' op school soepeler verlopen in sha Allah.

De volgende overlevering laat zien dat de woedoe' met het verrichten van deze handeling geldig is.

al-Moeghierah ibn Shoe'bah (moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert: "Op een nacht was ik onderweg met de Profeet (vrede zij met hem) en vervolgens goot ik (water) uit een lidaawah (een leren kommetje) voor de Profeet (vrede zij met hem), waarna hij zijn gezicht en armen wiste en hij veegde over zijn hoofd. Vervolgens bukte ik om zijn sokken uit te trekken waarop hij zei; "Laat ze! Ik heb ze aangetrokken in een staat van woedoe'." Vervolgens veegde hij over zijn sokken." (al-Boehaarie & Moeslim)

Tevens is het zo dat volgens een deel van de geleerden het voor de meisjes is toegestaan om over hun hoofddoek heen te vegen. Zij hoeven deze op school dus niet perse af te doen.

De volgende overlevering laat zien dat de woedoe' met het verrichten van deze handeling geldig is. Er is hierbij geen voorwaarde verbonden aan het hebben van woedoe' voordat men over de hoofddoek mag wrijven zoals dat bij het vegen over de sokken wel het geval is.

al-Moeghierah ibn Shoe'bah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald: "dat terwijl de Profeet (vrede zij met hem) de woedoe' verrichtte, hij over zijn voorhoofd, tulband en sokken veegde." (Moeslim)

De geleerden die het toestaan doen dit onder andere vanwege de betekenis van de algemene woorden van de Profeet (vrede zij met hem): "Veeg over de Khoeffayn (sokken) en de hoofdbedekking." (Ahmad). Naast de bovengenoemde overleveringen, zijn er ook andere authentieke bewijzen omtrent deze zaken.

Omdat er een groot aantal leerlingen zijn die op school de woedoe' (opnieuw) moeten verrichten en wij maar beperkte tijd hiervoor beschikbaar kunnen stellen, stellen wij uw medewerking zeer op prijs. We zijn ons ervan bewust dat er ouders zullen zijn die het fijner vinden als hun kind geen gebruik maakt van de bovengenoemde vergemakkelijking. Dit respecteren wij uiteraard. Deze kinderen kunnen de gebruikelijke rituele wassing verrichten (zolang dit het kind de toiletruimte schoon achterlaat).



HULP GEZOCHT!

Oudercommissie (OC)

Wil jij een actieve rol spelen in de Al Amana Veenendaal-gemeenschap? We zijn op zoek naar enthousiaste leden om de oudercommissie (OC) te versterken! Als lid van de OC krijg je de kans om betrokken te zijn bij het organiseren van verschillende evenementen en activiteiten die de schoolgemeenschap verrijken.

Van het opzetten van prachtige Eid-feesten tot het creëren van thema tafels en het ondersteunen bij bijvoorbeeld de avondvierdaagse, de OC speelt een cruciale rol bij het brengen van vreugde en betrokkenheid in onze school. Jouw ideeën, inzet en energie kunnen echt het verschil maken!

Heb je interesse om deel uit te maken van de OC en bij te dragen aan een bruisende schoolgemeenschap? Neem dan contact op via s.vanvliet@alamana.nl en laat ons weten dat je mee wilt doen. Samen kunnen we geweldige herinneringen creëren voor onze leerlingen en hun families in sha Allah!

Pleinwachtouders

Ben je geïnteresseerd om een positieve invloed te hebben op het schooldagritme en de veiligheid van onze leerlingen? Al Amana Veenendaal heeft behoefte aan pleinwachtouders! Als pleinwachtouder speel je een belangrijke rol in het creëren van een veilige en leuke omgeving tijdens de pauzes.

Je kunt genieten van dit waardevolle vrijwilligerswerk, en we bieden een kleine vergoeding aan voor je inspanningen. Als je graag betrokken wilt zijn en onze schoolgemeenschap wilt ondersteunen, neem dan contact met ons op via s.vanvliet@alamana.nl.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze leerlingen veilig en gelukkig kunnen spelen tijdens hun pauzes. Jouw hulp maakt echt een verschil!

MR-leden

Al Amana hecht veel waarde aan medezeggenschap. Wil je een directe impact hebben op de beslissingen en ontwikkelingen binnen Al Amana Veenendaal? We zijn op zoek naar betrokken leden voor de Medezeggenschapsraad (MR)! Als lid van de MR speel je een belangrijke rol bij het vertegenwoordigen van ouders en personeel en draag je bij aan de verbetering van onze schoolgemeenschap.

Als je interesse hebt om je stem te laten horen en mee te denken over zaken die van invloed zijn op ons onderwijs en de schoolomgeving, neem dan contact met ons op via s.vanvliet@alamana.nl. Jouw inzet en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde voor de groei en het succes van onze school.



Vakanties en Vrije dagen

Herfstvakantie	ma 16 okt t/m vrij 20 okt 2023
Wintervakantie	ma 25 dec 2023 t/m vrij 5 jan 2024
Voorjaarsvakantie	ma 19 feb t/m vrij 23 feb 2024
Goede vrijdag en Pasen	vr 29 maart t/m ma 1 april 2024
Eid ul Fitr	wo/do 10-11 april 2024
Meivakantie	ma 29 april t/m vrij 10 mei 2024
Pinksteren	ma 20 mei 2024
Idul-Adha	do 17 juni
Zomervakantie	ma 15 juli t/m vrij 23 augustus 2024

Studiedagen / overige vrije dagen

8 september 2023	Alleen groep 1-2a en groep 1-2b vrij
19 september 2023	Alle leerlingen vrij
16 november 2023	Alle leerlingen vrij
12 januari 2024	Alleen groep 1-2a,b en groep 1+ vrij
5 & 6 februari 2024	Alle leerlingen vrij
12 april 2024	Personeelsdag, Alle leerlingen vrij
16 april 2024 (Eid ul Fitr viering)	Alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
10 & 11 juni 2024	Alle leerlingen vrij
18 juni 2024 (Eid ul Adha viering)	Alle leerlingen vanaf 13:00 uur vrij

U kunt ook onze website www.alamana.nl bezoeken voor alle overige informatie met betrekking tot locatie Veenendaal.